

ZONDAG

DE STILLE MORGEN

Lezen: Lukas 24:1-12

Zingen: Psalm 63:1 en 2

Heel vroeg in de morgen gaan ze op weg: vrouwen, naar het graf van Jezus. Ze gaan op deze stille morgen doen wat ze van plan waren en waarvoor alles al klaargemaakt is: het lichaam van hun Heere balsemen.

We zien hen gaan. Ongetwijfeld zijn ze intens verdrietig. Het is nog maar zo kort geleden dat de Meester de kruisdood stierf. De wond is nog zo vers.

Ze komen in de hof. De dag wordt wakker. In de stilte van de nieuwe dag zien de vrouwen dat de steen van het graf gewenteld is. Als ze nog niet stil waren, zou je het nu wel worden. Dit is ongehoord. Het is om stil van te worden. Om bang van te worden ook (Luk. 24:5).

Ineens doorbreekt een stem de stilte: 'Waarom zoekt u de Levende bij de doden?' Dat is werkelijk een verlossend woord van Hogerhand. De Dode is de Levende geworden. Jezus leeft. Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon!

De stem op de stille morgen heeft effect: de vrouwen gaan onderweg en verspreiden het goede nieuws: Jezus is opgestaan!

Met die woorden in onze gedachten mogen wij vanuit de stille morgen onderweg naar de grote Morgen. Nog eens zal Hij verschijnen!

Nadenken en doorpraten

- We leven tussen Pasen en de wederkomst. Vandaag is het Pasen, maar we vergeten niet dat de Heere Jezus nóg eens verschijnt. Hoe leeft u toe naar die dag?

Bidden en danken

U zij de glorie, opgestane Heer"! Ik dank U, omdat U dood en zondemacht hebt overwonnen. Geef mij steeds meer van Uw kracht. Amen.

Creatief

Schrijf op een van de kleine stenen het woord dat in je hoofd blijft haken aan het einde van deze bijbelstudie en leg met deze steen het vervolg van de tocht naar Pasen. Leg de grote steen, die de weggerolde steen van het graf symboliseert, aan het einde van de rij stapstenen die je intussen gelegd hebt.