

ZONDAG

STIL WORDEN VOOR JEZUS

Lezen: Lukas 20:20-26

Zingen: Weerklank 267:1, 3, 6

Jezus moet worden ingerekend. Koste wat het kost. Zijn tegenstanders houden Hem nauwlettend in de gaten. Ze sturen spionnen naar Hem toe en blijven daarmee zelf vooralsnog buiten spel. Slinks, sluw en slim gaan ze te werk.

Met vermeende nederigheid proberen ze de Heiland te vangen, maar Jezus heeft hen door. 'Is het geoorloofd om aan de keizer belasting te betalen?' (Luk. 20:22).

Het antwoord van de Zaligmaker is glashelder: 'Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is'. Geef aan Hem wat Hem toekomt. Dat is wel even iets om over na te denken en om stil van te worden. Aan God geven wat van Hem is. Dan geven we Hem álles, toch?

Intussen is het de tegenstanders niet gelukt om de Heiland te vangen, hoe graag ze dat ook willen. Er zit niets anders op dan uiteindelijk te zwijgen.

Ik leer ervan dat werkelijk niets voor de Heere Jezus verborgen is. Hij doorziet al ons doen en laten. Dat maakt me klein en stil. We doen er het zwijgen toe. Beschaamd en verwonderd over Zijn zicht op de dingen en op mijn leven.

Nadenken en doorpraten

- Hoe krijgt het 'aan God geven wat van Hem is' gestalte in jouw leven?
- Is er een moment in jouw leven (geweest) dat je niet anders kon dan zwijgen voor de Heere?

Bidden en danken

Heere, ik dank U dat voor U niets verborgen is. Leer Mij een open boek te zijn. Naar U en naar anderen. Amen.

Creatief

Vandaag is de opdracht wat uitgebreider.

Maak een kruis van bijvoorbeeld takken, hout of karton. Geef het kruis een plek, eventueel op een kartonnen ondergrond van A3- of A4-formaat.

Zoek acht kleinere stenen (diameter min. 5 centimeter) en één grotere steen. Schrijf op een van de kleine stenen het woord dat in je hoofd blijft haken aan het einde van deze bijbelstudie. Leg deze steen naast het kruis en begin zo de tocht naar Pasen.