

ZATERDAG

DE STILLE ZATERDAG

Lezen: Lukas 23:49-56

Zingen: Psalm 115:9

De rustdag is een dag om tot God te naderen en om tot jezelf te komen. Omdat God het geboden heeft, zo lees ik in Lukas 23:56. De vrouwen geven er gehoor aan.

Nadat ze eerst, samen met anderen, op afstand stonden en keken naar dat wat op Golgotha gebeurde, komen ze nu dichterbij. Hoewel ze eerst ver weg stonden, staan zij nu dichtbij. Als laatste zijn ze bij het graf, kort voor de sabbat. Op de derde dag zullen ze de eersten zijn die Christus zoeken.

Hun Heere wordt van het kruis afgenomen en in het graf gelegd. Het zijn werkelijk momenten om stil van te worden en om nooit te vergeten. Alles wordt klaargemaakt om het lichaam van Jezus te balsemen. Maar eerst is er de rustdag.

Ik kan me voorstellen dat de vrouwen niets liever hadden gedaan dan meteen hun Meester verzorgen. Het gebod van God weegt echter zwaar: het is sabbat, een dag om te rusten, om tot God en tot jezelf te komen. Goed om vandaag, op de stille zaterdag, het voorbeeld van de vrouwen te volgen en de tijd te nemen om alles wat er in de stille week op je af kwam te laten bezinken. Wie is de Heiland voor jou? Wie ben jij voor Hem? Hoe leef je naar Pasen toe?

Nadenken en doorpraten

- Wie is de Heiland voor jou? Wie ben jij voor Hem? Hoe wordt dat zichtbaar en merkbaar in jouw leven?

Bidden en danken

Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Op U, mijn Heiland blijf ik hopen. Neem mijn leven, laat het Heer', toegewijd zijn aan Uw eer. Amen.

Creatief

Schrijf op een van de kleine stenen het woord dat in je hoofd blijft haken aan het einde van deze bijbelstudie en leg met deze steen het vervolg van de tocht naar Pasen.