

VRIJDAG

DE STEM IN DE STORM

Lezen: Lukas 23:44-48

Zingen: Weerklank 149:1 en 6

De storm barst op Golgotha in alle hevigheid los. Vandaag, op Goede Vrijdag, zijn we er in gedachten getuige van. Daar hangt Hij: Jezus Christus, de Heere. Een storm van spot, haat en hoon komt over Hem heen.

Hij hangt midden op de dag in het donker. Verlaten door God, in de steek gelaten door vrienden en bekenden en omringd door vijanden. Veel troostelozer kun je het je niet voorstellen. Tegelijkertijd is er meer te zeggen – in het donker van het lijden gaat een deur open: het voorhangsel in de tempel scheurt. De toegang naar de heilige HEERE is vrij vanwege Hem Die in het donker hangt.

We horen Hem roepen. Midden in de storm: Abba! Vader! Luid en duidelijk is hoorbaar dat de HEERE Zijn Vader is. Jezus is de Zoon van God. Vader! Het is een van de laatste woorden die de Heiland zegt, vlak voor Zijn dood. Ik hoor er de echo in van die andere keer, ruim dertig jaar geleden. De eerste keer dat Lukas woorden optekent uit Zijn mond: 'Weet u niet dat ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?' (Luk 2:49).

Heel Zijn openbare optreden is Jezus ermee bezig: gehoorzaam gaan, in het spoor van Vader. Hij legt Zijn leven in Zijn hand. Daar is het veilig!



Nadenken en doorpraten

- God is Vader. Hoe krijgt dat een plaats in jouw leven?
- Is er een lied dat bij jou bovenkomt als je denkt aan het Vaderschap van God? Deel dat vandaag met iemand anders.



Bidden en danken

Heere, U bleef in alle omstandigheden trouw aan Vader. Leer mij in Uw spoor te gaan. Amen.



Creatief

Schrijf op een van de kleine stenen het woord dat in je hoofd blijft haken aan het einde van deze bijbelstudie en leg met deze steen het vervolg van de tocht naar Pasen.