

DONDERDAG

JEZUS ZWIJGT

Lezen: Lukas 23:1-12

Zingen: Psalm 95:4

Jezus gaat van hand tot hand. Vanuit Gethsémané naar het huis van de hogepriester. En via het Sanhedrin naar Pilatus en vervolgens naar Herodes. Wat is Herodes blij om Jezus te zien. Hij wil wel eens horen Wie Hij is. Allerlei verhalen deden immers over Jezus de ronde. En misschien krijgt hij wel een teken te zien!

Herodes heeft trouwens bepaald geen schone handen. Hij is het die Johannes de Doper opgepakt, onthoofd en daarmee het zwijgen opgelegd heeft. Uit niets blijkt dat hij daar spijt van heeft. Zal Jezus zijn volgende slachtoffer zijn? Herodes ondervraagt de Heiland met veel woorden. Het heeft er alle schijn van dat hij er plezier in heeft. Dát is nog eens een verzetje in Jeruzalem. Maar Jezus zwijgt. Degene die Johannes het zwijgen oplegde, krijgt geen woord van Hem.

En Herodes? Nadat hij, samen met zijn soldaten Jezus te kijk heeft gezet, trekt hij Hem een mooie jas en stuurt hij Hem terug naar Pilatus. Ik lees er koud ongeloof en afstand in. Geen behoefte aan de Zaligmaker. Ja, dán zwijgt Jezus. Maar vandaag spreekt Hij tot u. Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet!

Nadenken en doorpraten

- Hoe ga je om met mensen in jouw omgeving die Jezus niet als Zaligmaker nodig hebben?
- Wanneer hoorde je voor het laatst met heel je hart de stem van God? Hoe was dat?

Bidden en danken

Heere, Ik dank U, omdat U spreekt. Geeft U mij een open oor, een open hart. En geef mij de vrijmoedigheid om Uw stem in de wereld tot klinken te brengen. Amen.

Creatief

Schrijf op een van de kleine stenen het woord dat in je hoofd blijft haken aan het einde van deze bijbelstudie en leg met deze steen het vervolg van de tocht naar Pasen.